

Duizend heuvels vol vreugde

Rik en Caroline Mager in Rwanda

NIEUWSBRIEF NUMMER 4

APRIL 2018



Duizend heuvels vol vreugde

We beginnen onze draai na ruim een jaar steeds meer vinden. Cyangugu is een plek met enkele flinke uitdagingen. We hebben het ontzettend naar onze zin hier. We hebben het gevoel dat we hier moeten zijn. De juiste mensen op de juiste plek.

We worden steeds minder vreemdelingen hier en steeds meer onderdeel van de gemeenschap. Soms krijgen we taken toebedeeld waaruit vertrouwen spreekt van de

mensen hier. We hebben genoeg werk om onze dagen mee te vullen. Daarnaast zijn we erg blij met het contact met vrienden en vinden we onze "surrogaat-familie" in de Engelse dienst op zondag en de Bijbelstudie op dinsdagavond. Fijn om een groep te hebben waarmee je je zo verbonden voelt!

We merken ook dat ons Kinyarwanda vooruit gaat. Inmiddels kunnen we het meeste wel verstaan en ook de kleine gesprekjes kunnen we voeren zonder problemen. Het blijft een verschrikkelijk ingewikkelde taal. Gekscherend zeggen we wel eens: in het Kinyarwanda heeft elk woord 5 betekenissen en elke betekenis heeft 5 woorden. Tel daarbij op dat de toonhoogte ook verschil kan maken in betekenis en het plaatje is compleet. Voor bezoekers lijkt het vaak alsof we de taal vloeiend spreken, maar dat is helaas zeker nog niet het geval!

Het voorjaar is de tijd van de bezoekers. Onlangs mochten we de voorzitter van onze TFC samen met zijn vrouw ontvangen en rondleiden. Het was bijzonder om hen Rwanda met eigen ogen te laten zien. Daar kunnen blogs en facebook niet tegenop!

In dit nummer:

Theologische training	2
Kookhoekje	2
Mothers' Union	3
Meeleven	3
TFC	4
Gebed	4